

HET LEUTIGE NIEUWS

Met nieuwtjes van Leutiglandleven



Het najaar van Leutiglandleven



Als de winter zijn intrede doet, ruimen we onze tuinstoelen op, zorgen we dat onze planten kunnen overwinteren, verwerken we onze laatste oogst en verleggen onze focus naar binnen.

We steken onze kachels aan, leggen flanelen lakens op, steken al sneller een kaarsje aan, maken erwtensoep en ovenschotels, hangen kerstversiering op en genieten van het binnen zijn.

Ook dit najaar is anders dan anders. Voor iedereen. Goed dat we dan nog kunnen genieten van stevige wandelingen, een rondje lopen, wat snoeiwerk in de tuin en dan lekker naar binnen.

Soms zit geluk gewoon vanbinnen...

'Altijd
in
verbinding'



De Leutige Geit



Onze geiten hebben ook hun winterjas aangetrokken waardoor hun knuffelgehalte opnieuw gestegen is. Voor extra knuffel- en ander gedrag hebben we gezorgd voor een jong bokje voor onze dames, die je hiernaast kan zien.

Deze adonis heet Amedée en is heel aibaar. Hij komt dan ook van een geitenboerin die veel liefdevolle zorg en aandacht geeft aan haar kudde.

We zijn benieuwd wat de kruising van Amedée met onze geiten zal voortbrengen....

Wordt vervolgd!!



Mocht je voor het eindejaar nog op zoek zijn naar een lekker hapje, kijk dan eens naar het assortiment van onze geitenkaasproducten.

Je vindt het hier!

Naast de **Buurderij** kan je onze producten nu ook bestellen via **Voedselteams** en via **Smaak van Waas**.

Voedselteams' verbindt en activeert burgers en boeren om samen een voedselsysteem op te bouwen dat eerlijk, gezond en duurzaam is van zaadje tot bord. Via een Voedselteam kan je basisvoedsel aankopen van lokale en regionale producenten.

Het Waasland heeft een rijk aanbod aan hoeve- en streekproducten. Vijftien producenten uit de regio verenigden zich in de coöperatie '**Smaak van Waas**'. Zo kan je vandaag makkelijk en aan een faire prijs de beste streekproducten bij jou thuis krijgen, dus ook onze geitenkaasproducten.



Keramiekatelier



**Geen Sfeerweekend,
maar wel een
ATELIERVERKOOP!**

**Woensdag tem zaterdag
vanaf 9/12 tot en met 19/12,
telkens van 13u tot 18u.**

**Liever een ander moment?
➔ 0486798967**



De tijd en deze periode dagen ons uit om creatief te zijn en om mee te groeien met de digitale evolutie. Daar komen ook ambachtslieden niet onderuit. Dus hebben we onze tijd en creativiteit ingezet om een nieuwe winkel te creëren, namelijk onze nieuwe webwinkel!

Hier vind je de keramiek terug die we nog altijd met veel liefde en zorg maken. Een nieuw product is alvast onze Tapastoren die je hiernaast kan zien. Te koop als set, maar de borden kunnen ook apart besteld worden in jouw favoriete glazuur.

Je bent alleszins welkom in onze [webwinkel](#)!



Urnen 'Buen Camino'

'Buen Camino!' is de groet die een pelgrim dikwijls hoort, waarmee de andere hem een behouden tocht toewenst. Eens een pelgrim, altijd een pelgrim. Daarom wensen wij, via onze handgemaakte urnen, de andere een behouden tocht toe. Een mens blijft onderweg.

Wij geloven dat een mooie, ambachtelijk vervaardigde asurn een belangrijke rol kan spelen bij het afscheid nemen van een geliefde. Onze asurnen worden steeds gemaakt met veel aandacht en respect. Onze urnen vind je in onze [webwinkel](#), maar ook via een nieuw account op [Facebook](#) en [Instagram](#).

Energetische Lifecoach



'Kaizen' is een werkwoord dat wij bij Leutiglandleven regelmatig gebruiken. Meer nog, we passen het ook regelmatig toe in al wat we doen.

Kaizen is een Japans woord dat staat voor 'veranderen naar beter' of 'verbetering'. Met andere woorden: Kaizen is een werkwoord dat je vooruit helpt!

Denk maar eens aan alle 'projectjes' die op je to-dolijstje staan. Zou je ook blij zijn als die eindelijk afgewerkt zouden geraken? Dat kan door te Kaizen!

Ontdek in mijn [Blogpost](#) hoe jij Kaizen kan toepassen in jouw leven en wat Kaizen te maken heeft met noten.



**Advies nodig over
Bachbloesems?
Vragen ivm emoties?**

➔ 0486798967

**Consulten gaan voorlopig
online of telefonisch door.**

Hoe belangrijk vinden we onze emotionele gezondheid?

Staan we hier wel eens bij stil of hebben we eerder de neiging om onze emoties te verstoppen omdat we de sfeer niet willen bederven? Vertellen we soms over hoe we ons voelen of hebben we schrik om verkeerd begrepen te worden? Angst om nog meer gekwetst te worden?

Emoties die in balans zijn, geven je meer veerkracht om er elke dag te staan. Zeker nu.

Lees meer in mijn [Blogpost](#).



En nu... op naar 2021!



De Kerstschilder van Koopkern Kieldrecht is al langs geweest om onze voorgevel op te vrolijken. Onbewust heeft hij er een grapje ingestoken... 😊

Laat maar iets weten als je het gevonden hebt!



We wensen je alvast hartverwarmende kerstdagen toe en een mooie, hoopvolle overgang naar het nieuwe jaar!

Bedankt voor je interesse in ons Leutiglandleven!

