

HET LEUTIGE NIEUWS

Met nieuwtjes van leutiglandleven

voorjaar 2022

www.leutiglandleven.be

Het Leutige Nieuws in een nieuw jasje!

De lente is in het land en bij het eerste zonnetje trekken we al eens graag iets luchtigere kledij aan. Daaronder blijven we nog altijd onze eigen zelve die geniet van elk seizoen en van al wat we doen.

Onze nieuwsbrief was ook aan een luchtiger jasje toe, al blijft Het Leutige Nieuws nog altijd zijn eigen zelve en brengt hij jou elk seizoen wat nieuws van Leutiglandleven.

Veel leesplezier!



*Ik stond vanmorgen op.
Dat was een goed begin.
Want als ik niet was opgestaan
dan lag ik er nu nog in...*

Toon Hermans



Nieuw Leven!!



Als de winter op zijn einde loopt, lopen ook de zwangerschappen van onze moedergeiten op hun einde. De ene geboorte volgde op de andere, waardoor er nu negen jonge geitjes vrolijk rondspringen in en rond de geitenstal!

De vernieuwde stal zorgt er ook voor dat er voldoende ruimte is voor groot en klein. Ook is het belangrijk om verschillende voederplaatsen te voorzien, want als het op eten aankomt kunnen geiten nogal dominant zijn naar elkaar...



Zin in geitenkaas?

Al onze
geitenkaasproducten
vind je
HIER



Smaakmarkt op zondag 10 april 2022

Kom proeven van onze geitenkaas, wafels en pannenkoeken (gemaakt met melkwei) en ontdek nog véél ander lekkers uit het Waasland!

Vanaf 13u welkom op de Smaakmarkt bij Ijshoeve De Boey,
Groenendijkstraat 11 in Sint-Gillis-Waas.



Lekkers uit
het Waasland.
Al *goesting?*



KWALITEIT LOKAAL EERLIJK

Creatief bezig zijn...

Waar het hart van vol is, daar lopen soms ook de creatieve handen van over. Deze naambol werd dan ook met veel liefde gemaakt voor Ellie!

Naambollen blijven originele geschenken. Bestel ze tijdig bij een geboorte, communie, lentefeest, huwelijk,...



Het is altijd een beetje spannend om nieuwe glazuren te maken en ermee te experimenteren. Deze keer was de keuze gemaakt om matte glazuren te maken waarmee onder andere dit tafelblad gemaakt is. Op die manier krijgt een oud tafeltje een nieuwe en originele look! Als je benieuwd bent naar de symboliek achter de tekening, dan kom je maar 'ns langs voor een woordje uitleg 😊



Af en toe krijgen we een fijne vraag en uitdaging, zoals de vraag of we misschien ook een vogelbad konden maken. Hiermee gaan we graag aan de slag natuurlijk, met deze schalen als resultaat.

Deze schaal kan dienen als vogelbad maar evengoed als vogelvoederplaats. Doordat ze op hoge temperatuur gebakken wordt, is ze bestand tegen alle temperaturen.



Zelf een vraag of wens ivm keramiek? Laat het ons weten!



Je hoeft niet goed te zijn om te beginnen, maar je moet wel beginnen om goed te kunnen zijn.

Soms moet je gewoon beginnen. Gewoon jezelf in gang trekken, gelijk op welke manier. Je loopschoenen aantrekken, je inschrijven voor die cursus, het gesprek openen met 'ik wil je iets zeggen'.

Waarom stellen we dit begin zo vaak uit? Waarom blokkeert onze startmotor op zo'n momenten?

Lees [HIER](#) de blog over 'Beginnen'.

Twee zenmonnikken, Tanzan en Ekido, liepen langs een landweg die door zware regenval erg modderig was geworden. Vlakbij een dorp ontmoetten ze er een jonge vrouw die probeerde de weg over te steken, maar de modder was zo diep dat haar zijden kimono erdoor bedorven zou worden. Tanzan nam haar direct in zijn armen en droeg haar naar de overkant van de weg.

De monniken liepen zwijgend verder. Vijf uur later kon Ekido zich niet langer inhouden. 'Waarom heb je dat meisje over de weg gedragen?' vroeg hij. 'Wij monnikken horen zulke dingen toch niet te doen.'

'Ik heb dat meisje uren geleden al neergezet', antwoordde Tanzan. 'Draag jij haar nog steeds?'

uit 'De Nieuwe Aarde'
Eckhart Tolle

Hoe fijn zou het zijn als je overtollige emotionele ballast geen uren, dagen of jaren meer zou moeten meedragen? Hoe luchtiger zou je hoofd zijn als je alle gedachtenstromen die je al zo lang belemmeren, gewoon zou kunnen loslaten als een leeglopende ballon?

Neem [contact](#) op voor een gratis vrijblijvend intakegesprek en ontdek wat mogelijk is.

Gespreksavond Gezinsbond Kieldrecht

'Je eigen wijsheid geeft je kracht om te leven.'

De Gezinsbond houdt ervan om mensen zaken bij te brengen die ze kunnen toepassen in hun dagelijkse leven en in hun gezin.

Dankbaar voor deze uitnodiging, vertel ik op deze avond over het belang van je emoties en gedachten, en over welke invloed ze kunnen hebben op je mentale en fysieke gezondheid.

Zowel leden als niet-leden zijn welkom op 5 mei 2022, om 20u in Zaal Sint-Michiel in Kieldrecht.

Voor meer info en/of inschrijven: anndecoene.lifecoach@gmail.com



De transformatie van een weide naar een boomgaard gaat gepaard met een aantal uren voorbereiden, planten en afwerken. Daarna is het geduld uitoefenen en uitkijken naar de eerste bloesems, de eerste oogst, het eerstgetapte glas appel-, peren- of pruimensap.

Nieuwe projecten moet je tijd gunnen... 😊



Een blik vooruit naar de zomer!



**Ambachtelijk Weekend bij Leutiglandleven
20 en 21 augustus 2022**



Save the date!



*We wensen je
een energieke lente toe!*

